

Geschiedenis van de kerk te Wijdenes in Oosterslek
Wijdenesse, oudtijds Vindonessa en dan Widenisse, ingesticht 333 n. Chr.

In het jaar 1202 landde Floris V alhier met een leger om de moord van zijn vader op de Westvrienen te wreken

Het kasteel te Wijdenesse is gesticht door Roeland van Widenisse. Aanmerkelijk perwallen deed. Graaf Floris het zelve in 1202 verbouwen en versterken om de Dregter Frienen te betengelen. Na den dood des Graaven werd het slot door de Frienen belegerd en door den slotvoogd Boudewijn van Naaldhuigh overgegeven, verwaest en tot den grond toe afgebroken.

Filips, Hertog van Bourgondie verklaarde bij een handveit van 6 Jan 1430, dat Wijdenesse en Oosterslek, toen met Schellinkhout vereenigd, gescheiden en tot eene stede verheven en aangemerkt konde worden. De ambachtsheerlijkheid werd in 1741 uit de graafschijheids domeinen aan de Regenten dier plaatsen verkocht.

Voor de Reformatie stond het recht van de pastorie aan den graaf en de bevestiging aan den Proost van West-Friesland. De pastorie besat toen 11 morgen lands.

In het jaar 1464 heeft Wijdenesse groote schade geleden door een zware dijkbreek.

De 10^e Junij 1616 is de kerk met het raadhuis nevens de herberg en 2 particuliere huizen in den middernacht door een Inmeder afgebrand.

In dat zelfde jaar is men begonnen het raadhuis en de herberg wederom op te bouwen

Den 13 Jan 1617 is de klok zwaar 1984 lb met een haring. schuit van Enkhuizen afgehaald, den 10 Febr. in den toren gehangen en den 30 Junij is zij voor het eerst begonnen te slaan

Het den opbouw der kerk heeft men een aanvang gemaakt den 10 April 1617 en het werk voltooid 30 Nov. 1619 Den 29 Oct. 1617 is de eerste predicatie in de opgebouwde kerk gehouden, maar op den predikotael den 1 Julij 1618

In het jaar 1650 is de combinatie tusschen Wijdenesse en Oosterleek opgeheven, en ieder plaats een eigen leeraar toegeseyd. De combinatie schijnt aangevangen geweest te zijn in het jaar 1610. Deze plaatsen zijn weder gecombineerd geworden in het jaar 1808

De kerk in Oosterleek is gebouwd in het jaar 1694

De kluwen schotel en de twee zilveren bekers op de Maelt. maals tafel te Wijdenes is een geschenk van ds. Daniel de Rees, denkelijk na zijn overlijden aan de gemeente beschikt

Den 8 Fei 1842 heeft, bij gelegenheid van het Avondmaal te Wijdenes, Cornelis Wolenaar ten gebruike bij het Avondmaal een fraai bewerkten zilveren kan ten geschenke gegeven.

In 1844 is de spits van de toren weggenomen en de oude toren opgeknaapt en in 1845 is een nieuwe spits op de toren geplaatst, weder geheel van steen, gelijk de voor. gaande was, doch verscheidene voeten lager.

Den 2 Sept. 1849 heeft ds. Schoen en deszelfs huisvrouw A. C. Brijs tot aandenken aan hunne 25 jarige echt. vereeniging op den 30 Junij, twee nieuwe massief zilveren bordes ten gebruike bij het H. Avondmaal aan de gemeente ten geschenke gegeven. Het welk op de achter. zijde vermeldt straat, beruylt op het eene bord gegraveerd is: „Tiet het Lam Gods“ en op het andere: „Hij is onze vrede“